

DE TIEN BELOFTEN – WEGWIJZERS NAAR DE VRIJHEID

Het boekje van de Rooms-katholieke geestelijke Anselm Grün is voor mij in deze zoektocht een leidraad geweest.

God heeft deze woorden gegeven als woorden ten leven, woorden van liefde. Zonder Zijn Geest blijven de geboden dode letters en zijn ze een last en niet een weg die ons naar de vrijheid leidt.

Jezus bracht deze terug tot het gebod van de liefde. Jezus heeft in de Bergrede teruggerepen op de Tien Geboden en op de uitleg daarvan door de joodse schriftgeleerden.

1. GOD IS ER. Ik heb in mijn leven elke keer de keuze of ik God centraal stel of dat ik andere keuzes maak.

In het Hebreeuws staat er onderaan: Hoor Israel, de Here uw God, de Here is een. Ik ben een jaloers god en ik geef mijn eer niet aan een ander.

2. IK EERBIEDIG

In Jezus herken ik het beeld van de onzichtbare God. Daarom gaan de gesneden beelden op het schilderij schuil achter het kruis van Jezus, die onze ogen opent voor de onzichtbare en onbegrijpelijke en liefdevolle God.

3. IK VERHOOG UW NAAM

Het gebruiken van de naam van God werkt als een boemerang: het heeft zijn weerslag op mijzelf. Gebruik ik de naam van God om Hem te eren, dan ontvang ik Gods zegen in mijn leven en word ik tot zegen gesteld voor anderen. Misbruik ik de naam van God, dan ervaar ik daar negatieve invloed van en frustreer ik mijn eigen en andermans gevoelens.

4. DIE DAG IS HEILIG

De rustdag is gegeven om tot heelheid te komen. De rust van de sabbat is een verwijzing naar de schepping. God wilde de mens een vrije ruimte geven, waarin hij op verhaal kan komen en opnieuw innerlijke kracht kan krijgen.

5. IK RESPECTEER MIJN HERKOMST

Dit gebod is niet in de eerste plaats bedoeld voor kinderen naar hun ouders toe in opvoedingssituaties, maar voor bescherming van de ouderen. Het kruis steekt boven de menselijke geschiedenis uit.

6. IK WIL LEVEN

Jezus gaat ook verder dan het gebod van niet moorden. Hij zegt hierover, dat je ook onder dit gebod valt, wanneer je de ander kleineert. Door iemand belachelijk te maken of af te wijzen zet je hem of haar schaakmat. Het recht van het individu moet worden beschermd.

7. IK BEN TROUW

Het zesde gebod wil de seksualiteit beschermen. In onze tijd lopen we het gevaar dat seksualiteit als koopwaar wordt verkocht en zo van zijn waarde wordt beroofd

8. IK HEB GENOEG

Wanneer men zijn macht misbruikt ten koste van een ander of om er zelf beter van te worden, geldt dit gebod. Het gaat kort gezegd dus vooral om diefstal van mensen.

9. IK BEN EERLIJK

Zo dragen mensen maskers, om maar niet te laten zien wie ze werkelijk zijn. Wanneer wij werkelijk gaan luisteren naar de boodschap van Jezus en kijken naar zijn voorbeeld en daarnaar gaan leven, komen er scheurtjes in het masker en durven we ons zwak op te stellen.

10. IK BEN DANKBAAR Op het schilderij staat een figuur met teksten uit de bijbel, die verstrikt raakt in verschillende bronnen, die de begeerte veroorzaken jaloezie, afgunst, geldzucht en hebzucht. Deze zijn afgebeeld op vliegende vleermuizen, het symbool voor afgunst.