

Paul & Carla

TEKST ADAM VAN BERGELUK BEELD PAUL KOEDIJK EN CARLA DIK-FABER

Paul Koedijk (Stichting Behoud Geertruidskerk): "Ik kan me goed voorstellen dat als je op zondag naar de eredienst gaat je niet als eerste met duurzaamheid bezig bent. Je komt voor het woord van God, om je gemeenteleden te ontmoeten en te genieten van de samenzang. Voor de kerkelijke gemeente is het moeilijker om volop in te zetten op duurzaamheid. De kerkelijke gemeenschap in Geertruidenberg is in 2017 samengegaan met het nabijgelegen Raamsdonksveer. Het was de wens van de vertrekkende gemeente om de kerk terug te geven aan de inwoners van Geertruidenberg. Na de oprichting van een stichting is de kerk getransformeerd van gebedshuis naar verhalenhuis."

"De Stichting Behoud Geertruidskerk wil de Geertruidskerk een markante en herkenbare plaats van inspirerende ontmoetingen laten zijn met, tussen, en voor mensen. Met deze stichting kunnen we, beter dan een geloofsgemeenschap, goed inzetten op het onderwerp duurzaamheid. Afgelopen jaar hebben wij met de tentoonstelling 'Op Drift, 600

jaar Elisabethsvloed' naast de gemeenteleden ook duizenden bezoekers van ons gebouw kunnen bereiken. De dreiging van water is actueler dan ooit. De unieke ervaring van bezoekers aan 'Op Drift' liet niemand onberoerd. Als stichting kunnen we een beroep doen op tientallen vrijwilligers. Zij denken mee of helpen bij de uitvoering. Zo is de verlichting voorzien van ledlampen en worden er geen plastic bekens meer gebruikt."

"We zetten ons gebouw multifunctioneel in en vinden het belangrijk om duurzaamheid daarin een plek te geven. Al valt duurzaamheid in een kerkgebouw niet altijd op. Als je onze kerk binnenkomt, word je overspoeld door schoonheid. Je ziet dan niet direct of er ledlampen zijn geïnstalleerd in plaats van oude gasontladerslampen. Een fijne bijkomstigheid is de besparing in stroomverbruik. Dit voorjaar worden er nog een paar laatste lichtbronnen vervangen waarmee we het stroomverbruik met meer dan de helft hebben gereduceerd. Het kerkgebouw als zichtbare uitdrukking van geloof is dus prima te combineren met duurzaamheid."

"Als je geloof en duurzaamheid samen wilt brengen, spreek ik zelf liever over goed zorgen voor de schepping."

Paul Koedijk



Geloof en duurzaamheid; zijn dat begrippen die goed bij elkaar passen? Voor een gemeente met een modern gebouw kan verduurzaming anders uitpakken dan voor een gemeente met een monumentaal kerkgebouw. We leggen de vraag naar de combinatie van geloof en duurzaamheid voor aan Paul Koedijk en Carla Dik - Faber.



"Het moet anders en dat kán ook!"

Carla Dik-Faber

Carla Dik-Faber (projectleider Groene Kerken): "De zorg voor de aarde en al het andere leven wordt binnen sommige kerken gezien als iets dat voor de politiek is, of 'links' is, of duur is. Dat vind ik wel eens moeilijk, want in de kern gaat het over recht doen: recht doen aan alles wat God geschapen heeft. Klimaatverandering raakt niet alleen ecosystemen, maar ook mensen. De meest kwetsbare mensen in de wereld hebben het meest te lijden onder de gevolgen van klimaatverandering, terwijl ze daar het minste aan hebben bijgedragen. Dat is een groot onrecht en het is een taak voor kerken om dat onrecht te benoemen en ernaar te handelen. En, vooral ook het samen optrekken met anderen. Onlangs hebben we met Climate Stewards een CO₂-calculator gelanceerd, waarmee kerken hun CO₂-voetafdruk kunnen verkleinen (www.360carbon.org/nl-nl). Dat is heel praktisch en je bent daarmee ook een voorbeeld voor je gemeenteleden. Dat vind ik overigens

ook het mooie van kerk-zijn, dat je elkaar kunt stimuleren en inspireren om duurzame stappen te zetten."

"In een tijd dat ruimte een schaars goed is, is het een mooie én duurzame gedachte als kerken hun ruimte ter beschikking willen stellen voor andere activiteiten. Kerkrentmeesterschap heeft van oudsher een sterke relatie tot beheer van gebouwen, gronden en geld, maar steeds vaker gaan stemmen op om dit ruimer te definiëren. Je kunt het beheer van de 'harde' zaken niet los zien van de sociale en ecologische verantwoordelijkheid die we hebben gekregen. Denk bijvoorbeeld aan natuurinclusief beheer van gronden. Dat is goed voor de gezondheid van de bodem, van planten en dieren en uiteindelijk ook van mensen."

"Ik denk dat er een heel krachtig signaal vanuit gaat als kerken gezamenlijk laten zien naar politiek en samenleving: het moet anders en dat kán ook!"