

Alain Verheij

Financieel *beheer* met *Jezus*: een nachtmerrie

BEELD JAN VERBURG



Het is onaardig om dit hier te zeggen, maar de eerste kerkrentmeester ooit was Judas. Deze discipel beheerde de kas terwijl Jezus bezig was met zijn werk op aarde. Dat zal geen makkelijke taak zijn geweest, want Jezus stelde zich notoir onverschillig op ten opzichte van geld. Denk aan die ene keer dat de inventaris bestond uit vijf broden en twee vissen, en Jezus zijn leerlingen de opdracht gaf om die uit te delen aan duizenden hongerige mensen. Zo'n opdracht is de nachtmerrie van elke kerkrentmeester, want we moeten toch goed op de kleintjes letten? Als we zo doorgaan, kunnen we de beweging binnenkort opdoeken!

Jezus geloofde niet in schaarste, terwijl dat wel degelijk de basisproblematiek is van alle economisch denken. Dat bracht hem al gauw in conflict met zijn eigen kasbeheerder. Toen een vrouw peperdure olie over zijn hoofd uitgoot, vond Judas dat bijvoorbeeld onverantwoordelijk. Van dat geld had de vroegchristelijke beweging zoveel betere dingen kunnen doen. Jezus lijkt het echter niet te deren. Voor hem is er hier en nu altijd genoeg voor iedereen, zolang de mensen maar bereid zijn om met elkaar te delen. Een weldenkende kerkrentmeester slaat daar steil van achterover.

Toch moet niet alleen de rentmeester, maar juist ook het gemiddelde kerklid schrikken van Jezus' visie op geld en

Alain Verheij is theoloog, schrijver en spreker. Zijn werk bestaat uit het vertellen van Bijbelverhalen, overal waar hij dat mag doen. In de kerk, voor een zaaltje, op Zoom, in de krant, op Twitter, op radio en tv, in podcasts, op festivals, in zijn boeken en nu dus ook in deze column in Kerkbeheer. Meer over Alain: www.alainverheij.nl.

kerk. Toen een rijke jongen hem kwam vragen wat hij moest doen om deel te krijgen aan het eeuwige, zei Jezus simpelweg dat hij al zijn geld ter beschikking moest stellen aan Gods koninkrijk. Zo keek Jezus kennelijk naar de financiën van zijn uitdijende geloofsgemeenschap: wie dat kan, draagt zoveel mogelijk bij – en wat er wordt bijgedragen, dat wordt zo snel en goed mogelijk weer doorgegeven. Financieel beheer met Jezus, dat kent eigenlijk maar één motto: geld moet rollen. Durven we dat aan in de kerk?