

*Offex Kerkinrichting*

# Kerkinrichting op maat

Offex is al jaren dé specialist in de inrichting van kerkgebouwen. Rond de eeuwwisseling werden de eerste kerkstoelen door Offex verkocht; inmiddels zijn wij uitgegroeid tot een gevestigde naam binnen de kerken.

TEKST & BEELD OFFEX KERKINRICHTING

Rijdend door Nederland roepen diverse plaatsnamen herinneringen op aan kerkgebouwen die we in de afgelopen 25 jaar hebben mogen inrichten. Opvallende vragen, bijzondere contactpersonen, gedurfde keuzes... noem een stad of dorp en het is bijna zeker dat we een anekdote over onze samenwerking met de plaatselijke kerk kunnen vertellen! Niet alles is voor publicatie geschikt, maar een paar ervaringen delen we hier graag met u.

Een vrolijk project van alweer zo'n tien jaar geleden is te vinden op het Vrijthof in Maastricht, de Sint Janskerk. De stoelkeuze werd door de betrokken interieurcommissie redelijk vlot gemaakt. De koster aarzelde echter nog over het facilitaire gemak. Om de stoelen makkelijk te kunnen verplaatsen, bedachten we een lage handgreep in de houten rug van de stoel. Zo kan de koster, zonder bukken, eenvoudig onder elke arm een stoel oppakken. Eenmaal in de kerk geplaatst herkenden veel bezoekers een vrolijke glimlach in de vorm van de handgreep. Sindsdien worden we regelmatig benaderd voor de Smiley-stoelen!



**offex** Kerkinrichting

Wilt u ook weten welke mogelijkheden er voor úw kerkgebouw zijn voor een toekomstbestendig interieur? Neem dan contact op met Offex via 0183-745353 of [info@offex.nl](mailto:info@offex.nl).

In Bathmen is de Dorpskerk letterlijk en figuurlijk het middelpunt van het dorp. Het lokale Cultuurhuis ligt er direct om de hoek. Mede door de samenwerking tussen deze bureaus kan er een gevarieerd aanbod aan culturele activiteiten worden aangeboden. Op beide locaties werden er enkele jaren geleden nieuwe meubels aangeschaft. Ook dit besloot men gezamenlijk aan te pakken. Door te kiezen voor stoelen uit dezelfde serie, wel ieder met een eigen uiterlijk, zijn deze onderling uitwisselbaar. Als de kerk extra zitplaatsen nodig heeft, kan men aan de overkant van de straat een paar trolleys met stoelen lenen, die ook nog mooi bij het eigen meubilair passen.

Plaatsen we dan alleen maar stoelen in de vernieuwde kerkintrieurs? Moeten banken er altijd uit? Nee, zeker niet. Er zijn verschillende voorbeelden van projecten waar oude banken zijn opgeknapt en teruggeplaatst en gecombineerd met stoelen. Of waar nieuwe banken zijn geplaatst. Of waar modulaire banken, de zogenaamde kerkbankstoelen, de oplossing blijken te zijn. Een moderne kijk op kerkbanken is onlangs opgeleverd in de Bethelkerk Goes. Voorin de kerk staan comfortabele, kleurrijke stoelen, die passen bij de actieve gemeente. Om de jongere generatie een fijne plek te geven, zijn er achterin de kerk zogenaamde treinbanken geplaatst. Dat zijn gestoffeerde banken met een hoge rug, die tegen de muur geplaatst zijn. Hierop kan er ook altijd een beetje ingeschikt worden om nog een extra plekje vrij te maken voor laatkomers.

Tot slot is belangrijk om te benoemen dat geen kerk hetzelfde is en dus ook geen advies hetzelfde zal zijn.